



Stichting Historisch Limmen

Nieuwsbrief april 2024

## “De geschiedenis van de Limmerscholen”



In het museum van de Stichting Historisch Limmen is een interessante tentoonstelling te zien over de geschiedenis van de verschillende Limmer-basisscholen.

Als leidraad is gekozen voor de hoofden der scholen. Door de Wet op het basisonderwijs werd vanaf 1985 die benaming veranderd in directeur en directrice.

Sinds die tijd werden lagere scholen en kleuterscholen samengevoegd tot één basisschool met meestal een directeur/directrice.

In 1795 startte Willem Metz als eerste dorpschoolmeester het openbaar onderwijs.

Pastoor Peepkorn gaf in 1913 de aanzet tot het eerste rooms katholieke onderwijs in Limmen. Achter het voormalige Mariaoord zaten de jongens en meisjes bij elkaar. Bovendien was er een lokaal voor de bewaarschool en een klas voor de naai-en breischool. In het Mariaoord was het bejaardenhuis gevestigd. Bejaardenzorg en het onderwijs werden door de Zusters van “De Voorzienigheid” uit Amsterdam geregeld.

Vanaf 1928 kwam er een splitsing tussen de jongens en de meisjes. Weliswaar nog in hetzelfde gebouw, maar met de bovenverdieping voor de jongens en de benedenverdieping voor de meisjes.

Na de kleuter- en lagere schoolperiode konden de meisjes nog twee jaar onderwijs volgen, de zevende en de achtste klas, bij de Angelina Lyaka afdeling of later V.G.L.O. (voortgezet gewoon lager onderwijs) genoemd. De jongens moesten hiervoor naar Alkmaar. In 1953 start de Corneliuschool die alleen voor de jongens was bestemd. De meisjes blijven in hun eigen gebouw.

In 1985 heeft Limmen drie katholieke basisscholen en een openbare school. De Pax Christi (samenvoeging Pax en Woelwaters kleuterschool), de Dusselhoek (Mariaschool en Jozefkleuterschool), de Cornelius (Cornelius en Cornuitjes) en de openbare school "De Wollewei".

Na een aantal verbouwingen en fusies bestaan er nu in Limmen nog twee basisscholen. De Kerkuil en het Kleurenorkest. Het openbaar onderwijs verdwijnt vanaf 1988 uit Limmen wegens te weinig leerlingen.

In de periode van 1795 tot nu hebben vele hoofden en directies de scepter gezwaaid op deze scholen. Velen zijn te zien op de tentoonstelling.

Er is een selectie gemaakt van mooie, oude foto's uit de enorme hoeveelheid materiaal, dat in het archief aanwezig is.

Ook wordt in een doorlopende diavoorstelling veel beeldmateriaal vertoond. Op de leestafel liggen fotoboeken, een map met krantenknipsels en andere documentatie. De tentoonstelling is tot november te zien tijdens de gebruikelijke openingstijden op maandag van 10.00 – 12.00 uur en van 19.00 – 20.30. Gedurende de bloemendagen is het museum van zaterdag 20 april t/m dinsdag 23 april extra geopend van 10.00 – 17.00 uur. De toegang is gratis.

Het is zeker de moeite waard om deze tentoonstelling te bezoeken. Misschien wordt het een feest van herkenning.